



7 Απριλίου

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία στη Ρουάντα

Δραστηριότητα: Επίσκεψη στην Ρουάντα με την ActionAid

Στόχοι:

- να γνωρίσουν τα παιδιά μια μακρινή χώρα και την ιστορία της
- να γνωρίσουν τα παιδιά το έργο της ActionAid και πώς το πραγματοποιεί

Ηλικία: από Δ' Δημοτικού και πάνω

Χώρος: τάξη

Αριθμός παιχτών: όλη η τάξη

Διάρκεια: ελεύθερη

Υλικά: μολύβια, χαρτιά, online παιχνίδι στρατηγικής

Περιγραφή δραστηριότητας:

1. Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα κάνουν μία έρευνα για την Ρουάντα. Χωρίστε, έπειτα τα παιδιά σε ομάδες και ζητήστε τους να βρουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν για την χώρα (γεωγραφικά, ιστορικά κ.α).
2. Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα όσα ανακάλυψε. Μπορείτε να φτιάξετε μια γωνιά μέσα στην τάξη με όλα τα στοιχεία.
3. Ρωτήστε τα παιδιά τι απ' όλα, όσα ανακάλυψαν για την Ρουάντα, ήταν αυτό που τους έκανε περισσότερο εντύπωση.
4. Ρωτήστε τα παιδιά αν έχουν ξανακούσει τον όρο γενοκτονία; Συνεχίστε, ρωτώντας τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει έναν λαό στην γενοκτονία;
5. Ζητήστε από τα παιδιά να ψάξουν με ποιο τρόπο η ActionAid βοηθάει κοινότητες της Ρουάντα; Συζητήστε με τα παιδιά για τα οφέλη της αναπτυξιακής βοήθειας, την οποία προσφέρει και η ActionAid με το πρόγραμμα αναδοχής;
6. Σε συνέχεια της δραστηριότητας παίξτε με τα παιδιά το νέο online παιχνίδι στρατηγικής, που σύντομα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Αν επιθυμείτε να λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την έναρξη του παιχνιδιού στείλτε μας mail στο education.hellas@actionaid.org

Κάποιες πληροφορίες για την Ρουάντα και την ιστορία της.

Ρουάντα. Μια μικρή, ηπειρωτική χώρα στην ανατολική κεντρική Αφρική. Συνορεύει με την Ουγκάντα, την Τανζανία, το Μπουρούντι και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1962 και συγκαταλέγεται στις 10 φτωχότερες του πλανήτη.

Στη Ρουάντα τα μισά παιδιά κάτω των 5 ετών υποσιτίζονται τόσο, ώστε επηρεάζεται η ανάπτυξή τους. Έτσι, 1 στα 10 παιδιά πεθαίνει πριν γίνει 5 ετών.

Το 76% των κατοίκων ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάριο την ημέρα, δηλαδή σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Το προσδόκιμο ζωής είναι 50 χρόνια.

Ο κόσμος έμαθε για την περικόλειστη αυτή χώρα της Αφρικής λόγω ενός ακόμα πολέμου. Ενός εμφυλίου που όταν συνέβαινε, ο δυτικός κόσμος κρατούσε τα μάτια κλειστά και την πλάτη γυρισμένη. Ο σκληρότερος εμφύλιος της Αφρικής δεν μεταδόθηκε από τα διεθνή μέσα... έγινε γνωστός από μια ταινία του Χόλυγουντ.

Μέσα σε μόλις 100 ημέρες έχασαν τη ζωή τους 800.000 με 1.000.000 άνθρωποι ενώ 2.000.000 αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες. Η "ορφανή σύγκρουση" όπως χαρακτηρίστηκε, άφησε στην χώρα των χιλίων λόφων ανεξίτηλες ουλές. Αδέρφια σκότωναν αδέρφια, το 80% των γυναικών της βιάστηκαν, η πλειοψηφία των κατοίκων που επέζησαν διαγνώστηκαν οροθετικοί.

Η γενοκτονία του 1994 έδωσε στην Ρουάντα μια ακόμη θλιβερή πρωτιά. Έγινε η χώρα με τα περισσότερα ορφανά στον πλανήτη ενώ την βύθισε ακόμα περισσότερο μέσα στην απόλυτη φτώχεια. Όποιες βασικές δομές υπήρχαν, καταστράφηκαν. Σπίτια διαλύθηκαν, περιουσίες χάθηκαν.

Στην πανέμορφη αυτή χώρα των 11 εκατομμυρίων, οι περισσότεροι από τους μισούς, είτε το ήθελαν είτε όχι, σκότωσαν. Αν μετά την γενοκτονία οι δολοφόνοι τιμωρούνταν αυστηρά, η μισή χώρα θα ήταν ακόμα στη φυλακή. Τα παιδιά των βιασμένων γυναικών δεν θα μεγάλωναν ποτέ. Με το πιο ενεργό δυναμικό της φυλακισμένο ή νεκρό, η Ρουάντα δεν θα έβρισκε ποτέ τον δρόμο της ανάκαμψης. Αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν.

Σήμερα, σπάνια μιλούν για την γενοκτονία. Όχι γιατί ντρέπονται για όσα έγιναν, αλλά γιατί προτιμούν να κοιτάζουν μπροστά. Θύματα και θύτες ζουν αρμονικά και προσπαθούν μαζί για το ένα ακόμα βήμα που θα τους πάει πιο πέρα.

Η ActionAid δραστηριοποιείται στην Ρουάντα από το 1997, προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές των κατοίκων και να τους βοηθήσει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Μία από τις περιοχές δράσης μας, είναι η Γκιτέγκα, όπου το ελληνικό γραφείο δρα τα τελευταία 3 χρόνια.